

# Feest voor goed doel

'Dance to the Music' met Belly Button in Cascade

## @MIJN FEEST

**H.I.AMBACHT** - Liefhebbers van een goed feest kunnen zaterdag 21 juni terecht in Cultureel Centrum Cascade. Daar geeft de band Belly Button voor de vierde keer in zijn bestaan een themafeest. De opbrengst gaat naar het Ronald McDonald Huis in Rotterdam. De avond zelf belooft vooral een groot feest te worden. Het thema is niet voor niets "Dance to the Music".

„Dit is ons vierde feest”, vertelt Jan Hoogstad. Hij is een van de tien bandleden van Belly Button, waarvan de kern afkomstig uit Ambacht en Ridderkerk. „De laatste keer was vijf jaar geleden, ook in Cascade. Een geweldige happening. Destijds speelden we voor het eerst met zangeressen, Debby en Rianne Kramer. Deze keer hebben we extra aandacht besteed aan de lichtshow en we werken met video-beelden die achter ons geprojecteerd worden.” Belly Button bestaat sinds 1984, al is de samenstelling door de jaren heen een aantal keer veranderd. Inmiddels bestaat Belly Button uit acht mannen en twee vrouwen. De band speelt bekende nummers uit vooral de jaren zeventig, met uitstapjes naar de jaren

## Goed doel

Voor het eerst speelt Belly Button tijdens deze feestavond voor een goed doel: het Ronald McDonald Huis in Rotterdam. Jan Hoogstad: "Dat idee is ontstaan nadat ik eerder een jeugdboek heb geschreven waarvan de opbrengst naar dat doel ging. Toen bedachten we dat het ook leuk zou zijn om als band iets voor het Ronald McDonald Huis te doen. Kaarten voor het feest kosten 10 euro en dat bedrag gaat volledig naar het goede doel. De kosten van de avond worden afgedekt met eigen geld en sponsorinkomsten. De zaal gaat om 20.00 uur open en wij spelen vanaf 21.00 uur. En voor de mensen die komen: trek wat leuke aan!". Meer info op [www.bellybuttonband.nl](http://www.bellybuttonband.nl).

tachtig, negentig en het heden. In H.I.Ambacht heeft Belly Button regelmatig gespeeld op het buitenpodium tijdens Koninginnedag en trad vaak op met het in de regio bekende popkoor Re-Flax. „Het idee voor een eigen feest ontstond ooit in het verpleegtehuis waar ik destijds werkte”, vertelt Jan Hoogstad. "Wij traden daar wel eens in het restaurant op en op een be-



Belly Button geeft op 21 juni in Cascade en groot dancefeest.

paald moment ontstond het idee om daar een eigen feest te geven voor familie, vrienden en kennissen. We hebben toen besloten er een themafeest van te maken, zodat bezoekers verkleed moesten komen. Dat werd een enorm succes en gaandeweg is dat steeds wat groter geworden.” Hij haast zich te zeggen dat het verkleed komen geen verplichting is: „Maar de meeste mensen doen het wel. Dat voegt ook echt iets toe aan de avond. Als je het ziet,

## Dansen

Wat kunnen mensen verwachten op 21 juni? „Het thema "Dance to the Music" zegt genoeg. Van het eerste tot het laatste nummer kan men op de dansvloer staan. Het wordt echt een dansavond, waarop bezoekers helemaal los kunnen gaan.

al die mensen in hun glitterkleding en met afropruiken. Geweldig! Het is eerder gek als je niet verkleed komt. Het zorgt bij binnenkomst meteen al voor een lacherige en leuke sfeer,

waardoor er meteen de stemming in zit". Het "Dance to the Music" feest van Belly Button is bijna uitverkocht, maar via Cultureel Centrum Cascade zijn nog enkele kaarten te koop.

## Amivedi

Amivedi  
Zwijndrecht/H.I.Ambacht  
/Heerjansdam Informatie  
via telefoon: 06-23386713

## Vermist

24 mei - Poes, cypers, witte en rode vlekjes, onderkant wit, kop wit/rood, halsband zilver/roze, 3 jr, Julianastraat Zwijndrecht  
28 mei - Poes, cypers, zwart/wit/beige, witte bef, wit puntje aan staart, 10 jr, Frans Lebrechtstraat H.I. Ambacht  
7 jun - Kater, zwart, kruising Siamees, mager, bang, Tommie, 15 jr, Zalm, H.I. Ambacht  
1 jun - Parkiet, blauw-wit, Ballade Zwijndrecht

## Gevonden

2 jun - Poes, schildpad met wit, witte achterpoten, witte onderkant, witte bef, mist stukje uit rechteroor, IJdenhove H.I. Ambacht  
2 jun - Roordwangschildpad, Develsluis Heerjansdam.

## Rommelmarkt

ZWIJNDRECHT - In de Wilhelminastraat wordt op zaterdag 14 juni weer de jaarlijkse rommelmarkt gehouden. Alle bewoners bieden hun oude spulletjes tegen scherpe prijzen aan. De rommelmarkt begint om 09.00 uur en duurt tot 14.00 uur. U kunt de Wilhelminastraat vinden achter de Rotterdamseweg, en alle bewoners heten U welkom.

# Groen en intimiteit



De nieuwe woonbuurt Regenboog in Fascinatio in Capelle in vogelvlucht.

## @ MIJN WONING

Capelle aan den IJssel - De wijk Fascinatio in Capelle aan den IJssel nadert de komende tijd haar voltooiing met twee spraakmakende projecten. Fase 4 bestaat uit 42 bijzondere Regenboogwoningen - twee iets gebogen rijen eengezinswoningen rond een groot binnenter-

rein met een klein parkje. Het andere is de nieuwe woonbuurt Caleche met ruime twee-onder-één-kapwoningen en villa's in jaren 30-stijl. Zaterdag 14 juni gaat de verkoop van deze projecten van start in opdracht van Rabo Bouwfonds en Blauwoed Eurowoningen.

Wonen in Caleche is wonen in

een landelijke sfeer. Alle woningen hebben vele opties om ze naar eigen wens in te delen. Aan de Noordoostzijde van Fascinatio komen 42 kleurrijke eengezinswoningen van het type Regenboog. De woningen zijn standaard uitgevoerd met 2 of 3 woonlagen en hebben een flinke woonkamer van 49,7 m2 met open keuken, standaard 4

slaapkamers en de mogelijkheid om nog 3 extra slaapkamers te maken. Prijzen vanaf € 271.500,- v.o.n. Op woensdag 25 juni 2008 sluit de inschrijvingsmogelijkheid.

Nadere informatie over alle woningtypen is te vinden op [www.wonenincaleche.nl](http://www.wonenincaleche.nl) en [www.woneninregenboog.nl](http://www.woneninregenboog.nl)

## Valeska's column

### Haantjes

"Vroeger dacht ik dat de aarde plat was", zegt onze dochter terwijl ze haar boterham smeert.

We zijn aan het kamperen in Zeeland en hebben, behalve ons eigen kroost, ook twee leenkinderen meegenomen. Het geluid van de zeemeeuwen en de geur van de zee nodigen blijkbaar uit tot een filosofisch gesprek.

"Ik dacht dat je er zo maar af zou kunnen vallen als je door zou lopen, maar nu weet ik dat dat niet kan". Haar neefje van vier kijkt haar vol bewondering aan, want zulke grote gedachten zijn slechts anderhalf jaar van hem verwijderd! Onze zoon en zijn vriend lachen er wat minachtend om. "Nou, ik wist dat al toen ik drie jaar was hoor!", zegt het vriendje. "Drie? Ik heb altijd geweten dat de aarde rond was", schept onze zoon op.

Haantjes, dat zijn het, die jongens van acht! Steeds proberen ze elkaar, en anderen, de loef af te steken. Omdat het vrienden zijn komen ze meestal wel tot een compromis, maar de strijdbijl houden ze binnen handbereik. Die middag gaan we naar het strand. Zoals altijd laadt onze zoon zich in de branding op met energie en vrolijkheid. En ja hoor, ondanks de temperatuur, kleedt hij zich uit en gaat hij de zee in, kopje onder. Ril-lend, maar gloeiend van trots,



FOTO: RON MOES

staat hij voor ons uit te druppelen. "Ik ben wel een bikkelaar hè?". Vanaf nu is hij alleen nog maar vriendelijk en lief naar zijn vriend. Zijn behoefte tot wedijver lijkt totaal verdwenen. Opscheppen is natuurlijk ook niet meer nodig, de kaarten zijn voor hem, dat is duidelijk! Om dit te onderstrepen gaat hij later nog een keer de zee in. "Nou goed dan", zucht zijn vriend, "om van het gezeur af te zijn". Met frisse tegenzin doet hij zijn kleren uit en gaat ook het water in. Een paar minuten later staan ze beide stralend in hun handdoek te bibberen. "Nu zijn we alle twee bikkels", zegt zijn vriend. "Toch?". Onze zoon knikt geruststellend. Wanneer we naar huis lopen fluistert hij tegen zijn zusje: "Maar alleen ik ben koppie onder gegaan!" Kukeleku!

Voor meer Valeska én vrouwenzaken kijk op [Skuzzie.nl](http://Skuzzie.nl)